



Welkom in de Ichthuskerk op de derde zondag van de 40-dagentijd

Thema: een nieuwe dag: wordt het nog wat?

Voorganger vanmorgen is jongerenpastor Arianne Lodder.

Aan de dienst werken naast Arianne mee: ouderling: Jacoba Leeuwenburgh; diaken: Jaco van der Wel; welkom: Sjoukje de Vries; beeld en geluid: Hilbert van Essen en Amayra Wallet; organist: Joop Dekkers; tolk gebarentaal: Merlijne Hemelaar; kinderdienst: Vera Hartevelde en Jos Hokken; lector: Henk van der Brug; collectant: Jos Hokken; koffiedienst: Bep Visser en Joke Dijksterhuis; bloemengroet: Ineke de Ridder; kosters: Carina Niemeijer en Quinten Koster.

Symbolische schikking in de veertigdagentijd: een nieuwe dag!

In deze tijd van inkeer leven we toe naar Pasen. Het liggende kruis, symbool van ons christelijk geloof, zal gaandeweg een staand kruis worden.

Wordt het nog wat? Bedenk dat wat vandaag niet lukt, morgen kan lukken. Heb geduld. Kijk naar de bloesemtakken. Ze lijken dood, maar staan op springen. Ze houden een belofte in!

Wij worden opgeroepen om tot inkeer te komen en vrucht te dragen.

Wordt het nog wat? Het wordt wat!

Collecte: 1) ZWO – project Moldavië

2) Wijkwerk - Jeugdwerk.

Het werk voor en met kinderen en jongeren in de wijk is veelzijdig. Deze week lichten we de Kliederkerk eruit.

Op 25 mei a.s. zal er na een lange tijd weer een Kliederkerk zijn in onze kerk. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met IKC de Hofvijver. Bedoeling is ook dat in het najaar de Kliederkerk in de Hofvijver zal plaatsvinden. Ook zijn er gesprekken met De Spelevaart om op termijn aan te sluiten. Op deze manier willen we kinderen en (groot) ouders uit de wijk ook betrekken bij het jeugdwerk uit onze kerk. Het team van de Kliederkerk bestaat uit: Jacqueline Gravesteijn, Marianne Meesters, Peter Balk en Arianne Lodder.



Er zijn diverse mogelijkheden om te geven: de PWZN Ichthuskerk app, de QR-code, bij de uitgang of NL16 RABO 0373712928 t.n.v. Diaconie PGZ Noord. Bij de laatste mogelijkheid graag de collectes apart overmaken onder vermelding van de doelen.

Sparen voor Moldavië in de 40-dagentijd

Kinderen en ouderen worden gezien: Dagcentra van de christelijke organisatie Bethania

Vandaag is de eerste collecte weer voor Moldavië, waarvoor wij in deze veertigdagentijd sparen. In de serie van vier collectes is dit de tweede. (zie de zondagsbrief van 10 maart). Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen onmogelijk rond komen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. (zie ook <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/kinderen-en-ouderen-worden-gezien/>) Helpt u deze collect tot een succes te maken? *Diaconie en werkgroep ZWO*

Meeleven

De **bloemen** gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Karin Brugging.

De **kaartgroet** met een hartelijke felicitatie van de wijkgemeente gaat naar onze jarige 80+'ers:

- Mevr. M.J. de Jonge – Keesmaat. Zij is 26 maart jarig.
- Mevr. W.G. Pijpaert – Pangalila. Zij is ook 26 maart jarig.

Gebedsmoment

Voorafgaand aan de kerkdienst komen we bij elkaar om te bidden vanuit het besef dat GOD hoort! Zonder Hem kunnen wij niets doen. We zijn bijeen tussen 09.15-09.30 uur in een bovenzaal. We nodigen u van harte uit om te komen kijken en/of mee te doen. *Jacoba Leeuwenburgh, Wim Pullen.*

Inloop woensdagochtend



Van 10.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee. Voor meer informatie: *Thea Streef* (06-20957228) of *Jenny van den Berg* (079-3512240).

Veertigdagentijd-Nieuws van de ZWO

In de hal wordt heerlijke wijn, honing, thee-cadeau-setje en excellente huidverzorgingsmiddelen aangeboden. Inmiddels zijn we aardig op weg. Hoe gaat het met uw *Twee-Euromunten-Groei-project*? Vertel het aan elkaar en zet korte succesverhaaltjes op de KerkApp, om ons te inspireren. Als dat lastig is, wil ik dat voor u doen. (Email: marius.cusell@hetnet.nl).

Sobere maaltijden tot en met 17 april in de Chagallruimte

Gedurende de komende 40-dagentijd organiseert Open Ichthus sobere maaltijden. Tot en met 17 april bent u/jij op donderdag vanaf 17.30 uur van harte welkom in de Chagall-zaal. Zo rond 18.15 uur wordt de sobere maaltijd afgesloten. Graag zelf meenemen: brood, een soepkom en een lepel. U/jij kunt nog wat langer blijven en meedoen met een schrijffactiviteit begeleid door Jannie van Maldegem. In dat geval eindigt het samenzijn rond 19.00 uur. Op 27 maart zal er geen schrijffactiviteit na de maaltijd zijn. De laatste sobere maaltijd is op witte donderdag 17 april. Op die avond is er aansluitend een vesper in de kerkzaal en kan er daarna gezamenlijk worden gekeken in de Chagallzaal naar The Passion (op groot scherm). Het is mogelijk een vrijwillige bijdrage achter te laten. Deze komt ten goede aan het 40-dagen project van de commissie ZWO. Vooraf aanmelden is niet nodig. Van harte welkom in de Ichthuskerk (Chagallzaal). Vragen? Stuur een e-mail aan openichthus@pwzn.nl of stel ze aan Elvira Keller (secretaris Open Ichthus).

Buurtmaaltijd

Dinsdag 25 maart is de maandelijkse buurtmaaltijd. Je bent van harte welkom! Het is altijd heel gezellig en we eten heerlijk! Wel graag aanmelden via maaltijden@pwzn.nl of 06 53599999
Astrid Buikema – Arianne Lodder

Passie- en paasbijeenkomst voor de oudere gemeenteleden op 14 april in de Ichthuskerk

Van harte nodigen wij de gemeenteleden van 75 jaar en ouder uit voor onze jaarlijkse passie- en paasbijeenkomst op maandag 14 april (dus niet zoals voorheen op een dinsdag). Van 11.00 uur tot 11.30 uur is er ontvangst met koffie en thee, gevolgd door de passie- en paasviering met als voorganger ds. Erika Dibbets-van der Roest (uit te zenden via de kerkomroep van 11.30-12.15 uur). Na de lunch en de traditionele samenzang van bekende paasliederen, is er een hapje en een drankje. Tegen 14.30 uur is de bijeenkomst afgelopen. Muzikale medewerking wordt verleend door Marieke van Vliet (harp), een zanggroep van gemeenteleden en onze organisten/pianisten Joop Dekkers en Jan van Vliet. De uitnodigingen zijn of worden deze week verspreid op één van de volgende manieren: op uw bij het kerkelijk bureau bekende e-mailadres of als dit niet bekend is op papier bij u thuis. Wij zien uw aanmelding graag uiterlijk 31 maart tegemoet via e: paasviering75plus@gmail.com. Als u meer informatie wilt, neemt u dan contact op met Ben Verbeek (t: 079-3413962 of 06-25033882).

Met vriendelijke groet, Jaap Sneep, namens de voorbereidingscommissie ouderenmiddagen Ichthuskerk

Ontmoetingen in huiskamers

Vind je het leuk om medegemeenteleden te ontmoeten onder het genot van koffie of thee? Iedereen is welkom bij onderstaande gemeenteleden op verschillende data en tijden. Het is fijn voor de gastheer/gastvrouw om je op te geven. Stuur een email aan anjaboersma1958@gmail.com of telefoon 079 3421709. We hopen dat velen elkaar ontmoeten!

- **Dinsdag 25 maart** om 10.30 uur bij Mary en Erik Jan Renger (Hildebrandhove 118).

Joods perspectief

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 25 maart om 19.30 uur, in de U2-ruimte. We bespreken dan de betekenis van de letters Kaf (handpalm/wolk) en Alef (ossenkop). We zullen van gedachten wisselen over kern-thema's van deze letters in relatie tot Exodus 33: 12 – 23 (Kaf) en Deuteronomium 6: 4 'Hoor, Israël: de Eeuwige is onze God; de Eeuwige is één!' (Alef). Geïnteresseerden die zich hebben aangemeld ontvangen tevoren meer informatie. *Erika Dibbets* (predikant@pwzn.nl of 06-21 97 68 75).

Bericht van de vrijwilligerscoördinator

Wat is vrijwilligerswerk? Het kent geen eenduidige definitie. Het bevat echter vier componenten: de activiteiten worden uitgevoerd op vrijwillige basis, zonder financiële vergoeding, wordt uitgevoerd in georganiseerd verband en met een maatschappelijk doel. Het vele werk in de kerk wordt merendeels uitgevoerd door vrijwilligers. Behoudens de betaalde predikant en kerkelijk werker. Het is heel belangrijk en wordt ook gewaardeerd om al deze vrijwilligers 1x per jaar te bedanken voor hun inzet door middel van een vrijwilligersmiddag/avond. Vorig jaar is in de wijkkerkenraad besloten om

deze vrijwilligersmiddag voor alle vrijwilligers te houden en niet zoals voorgaande jaren in groepen. De kerkenraad wil het gevoel uit de weg helpen dat de ene vrijwilliger een gezellige middag krijgt aangeboden en een andere vrijwilliger niet. Vandaar de keuze voor een vrijwilligersmiddag voor alle vrijwilligers om jullie te bedanken voor het vele vrijwilligerswerk dat je doet voor en in de Ichthuskerk. Houd daarom **17 mei** vrij en zet deze datum in je agenda. Het vrijwilligersfeest is vanaf 15 uur tot rond 19 uur. *Marja Spaan*.

Dienst volgende week zondag 30 maart (vierde zondag van de 40-dagentijd)

10.00 uur – ds. Erika Dibbets – van der Roest

AGENDA			
Datum	Onderwerp	Plaats	Tijd
24 mrt	Overleg Kliederkerk	Ichthuskerk	20.00 uur
25 mrt	Overleg pastoresteam	Digitaal	9.00 uur
25 mrt	Buurtmaaltijd	Chagallruimte	18.00 uur
25 mrt	Inloop DC Kruispunt	C.Franckrode 60	
25 mrt	TG Communicatie	Op locatie	20.30 uur

Kruismeditatie in De Regenboog (Rokkeveen)

In de veertigdagentijd is er in De Regenboog *iedere dinsdagavond* een meditatie rond één van de kruiswoorden van Jezus. Deze intensieve route helpt je om stil te staan bij het lijden in de wereld en het lijden van Christus. Vanaf 19.15 uur is de kerkzaal open. Bij binnenkomst zoek je in stilte je plek in de kring. Er klinkt zachte muziek. Precies om 19.30 uur start de meditatie (dus kom op tijd!). Iedere week staat een ander kruiswoord van Jezus centraal. Om 20 uur eindigen we met een zegenbede en verlaten we in stilte de kerk. Data: 18 mrt, 25 mrt, 1 apr, 8 apr en 15 apr. Iedereen is welkom. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. De bijeenkomsten zijn los te volgen, maar wie geregeld meedoet, zal merken dat de beleving intenser wordt. Leiding en info: ds. Els van der Wolf-Kox, T 06 3863 6292 (ook whatsapp) E evanderwolfkox@gmail.com.

KiZ-maartkrant over 'Leven van genoeg' met Gemeentenuws voor alle wijken

De maartkrant *Kerk in Zoetermeer* voor kerk en stad besteedt aandacht aan 'Leven van genoeg', een diaconaal thema in de 40-dagentijd.

- Wilt u ook de krant maandelijks op uw huisadres ontvangen? Geef het door via info@kerkinzoetermeer.nl of bel het Kerkelijk Bureau, dan zorgen we ervoor.
- De link naar het gezamenlijke Gemeentenuws van maart voor alle wijkleden van de Protestantse Gemeente Zoetermeer is: <https://pgzoetermeer.nl/pdf/Gemeentenuws-3-2025.pdf>
- Redactie Kerk in Zoetermeer is als volgt bereikbaar: T 079-3 522 519 E redactie@kerkinzoetermeer.nl.