



Welkom in en vanuit de Ichthuskerk

Voorganger is Joke Sneep-Oorbeek (Woerden), echtgenote van onze organist Cor Sneep. Fijn dat u vanmorgen in ons midden bent. Over het thema voor deze 2^e zondag van advent schrijft zij als volgt. Waar denken/hopen wij God aan het werk te zien? Het liefst op grote schaal: dat Israel stopt in Gaza en Libanon en dat de gijzelaars vrijkomen. Dat er eindelijk een einde komt aan het nutteloze landjepik in Oekraïne. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Misschien moeten we beter kijken en tekenen van hoop zien in het kleine. Daar maakt Lukas ons attent op en ja, dat vraagt om bekering.

Medewerkenden zijn naast de voorganger, ouderling: Theo de Kreij; diaken: Marijke Bal; lector: Eefje Bronsveld; welkom: Adriaan Klok; organist/pianist: Cor Sneep; beeld en geluid: Fred Beerlage en Hilbert van Essen; kinderdienst: Ida Mugge en Marianne Meesters; kosten: Ronald de Jonge; bloemengroet: Rena Jansen; collectant: Helge Besuijen; koffiedienst: Jenny van den Berg en Jos Hokken.

Bij de symbolische schikking

Geloof, hoop en liefde. Deze adventstijd hebben we het met elkaar over **hoop**.

Het christelijke symbool voor hoop is het **anker**. Deze adventsperiode hangt er daarom een anker aan de muur, gemaakt van wilgentakken. Elke adventszondag komt er een teken van iets hoopvol bij. Deze tweede advent zijn dat kromme takken die worden rechtgetrokken. In Lucas 3:1-6 staat het zo beschreven: "maak recht zijn paden" en "kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend".

Het projectlied zegt het zo:

Wij hopen op een teken
van liefde en geloof.
Wie zal ons laten weten
Wat God aan ons belooft?

Johannes laat zich horen,
een stem in de woestijn
Er klinken grote woorden:
dat God dichtbij wil zijn.

Collecten:

1) Kerk in Actie: Werelddiaconaat Ghana- Een beter inkomen voor sheaboerinnen; 2) Wijkwerk: Pastoraat.



Er zijn diverse mogelijkheden om te geven: de PWZN Ichthuskerk app, de QR-code, bij de uitgang of NL16 RABO 0373712928 t.n.v. Diaconie PGZ Noord. Bij de laatste mogelijkheid graag de collectes apart overmaken onder vermelding van de doelen.

Een beter inkomen voor boerinnen in Ghana - Werelddiaconaat

Het klimaat verandert. Maar echt last hebben wij er nog niet van. In een land als Ghana is dat anders, vooral in het noorden. Door de extreme droogte wordt het steeds moeilijker om rond te komen van de opbrengsten van de landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Bijvoorbeeld met het verzamelen van sheanoten. Ze maken er boter van om te verkopen. Sheaboter is als boter of verzorgingscrème ook in Nederland te koop. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse Kerk in Ghana traint duizenden vrouwen om efficiënter te werken en beter samen te werken. De kerk bouwt centra waar ze de noten kunnen bewaren en de boter met hulp van machines sneller kunnen maken. Ook leren ze de producten tegen een betere prijs te verkopen. Mede dankzij deze collecte kan de Ghanese kerk om steeds weer nieuwe boerinnen ondersteunen. Van harte aanbevolen.

Meer informatie op: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/een-beter-inkomen-voor-sheaboerinnen/>

ZWO in de Adventstijd. Er is een bres in de Oostmuur van de kerk geslagen; een gat van ruim een vierkante meter. De muur staat op instorten en door de kou die binnenstroomt, is de kerk ook niet meer goed te gebruiken. Met gemeenteleden willen we dit gat gauw dicht maken. We verkopen stenen in de hal van de kerk. Koop stenen en help de muur van de kerk dicht te metselen. Betaal voor de steen wat je ervoor geven wil. Is € 3,00 of meer te veel? Trek je stoute schoenen aan en doe mee! Dit is een verbeelding van de rampzalige situatie waarin veel mensen in Oekraïne zich bevinden. We willen hen helpen om wat verwoest is, weer op te bouwen. Zo wordt onze kerk een "House of Hope". De kerstcollecte over vier weken is voor Oekraïne. Het thema ervan is "Help kinderen in Oekraïne de oorlog door". We zijn op 1 december van start gegaan met een campagne om de opbrengst van de Kerstcollecte op te hogen en hebben al voor € 200,00 aan stenen verkocht. Is het niet prachtig? We gaan met plezier door!

De jaarkalender van Stichting Zendingserfgoed is er weer; een kleurrijke kalender voor 2025 met beelden van Bolivia. Er zijn ook sets van vier bijbehorende kerstkaarten. Beiden uit de hand van Severinao Blanco. De verkoop is in de hal van de kerk. De prijs van de kalender is € 10,00 en van een set kerstkaarten € 7,00.

10.00 uur: Dovendienst in de Chagallruimte uitgaande van de Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat in Zoetermeer en omstreken met als voorganger ds. Hans Wulffraat. Tolk gebarentaal is Liesbeth Wulffraat. Kostenwerkzaamheden vanuit onze wijkgemeente worden verricht door Mart van den Berg.

Meeleven

De **bloemen** gaan met een hartelijke groet van de gemeente en de wens voor een snel herstel naar Cees Moerman.

De **kaartgroet** met een hartelijke felicitatie van de wijkgemeente gaat naar onze jarige 80+'ers:

- Dhr. H. van Reeuwijk; hij is 9 december jarig;
- Mevr. J.A.M. Aarnoutse-van Maare; zij is 10 december jarig;
- Mevr. I. van der Zwan-Taal; zij is 11 december jarig;
- Mevr. M.J. de Vlieger-van der Velden; zij is 12 december jarig;
- Dhr. W.C. Schouten; hij is eveneens 12 december jarig.

Adventskalender. Afgelopen zondag is de Petrus Adventskalender al aan veel mensen na afloop van de dienst uitgedeeld. Hopelijk heeft u de eerste 7 dagen ook al gelezen. Als u niet in de kerk was kunt u deze kalender zondag alsnog meenemen. Er zijn er nog ruim voldoende over, dus als u enkele exemplaren mee wilt nemen voor mensen die niet meer in de kerk kunnen komen, familie, kennissen, vrienden, etc., graag! *Namens de diaconie, Ans de Jonge*

Adventsproject en kerstmusical: Kijk eens om je heen: help jij mij hopen?

Het adventsproject met de kinderen is gestart. Het is niet alleen een project voor de kinderen, het is voor iedereen en u en jij krijgt elke zondag de mogelijkheid om ook mee te doen. Hoe? Dat moet je ervaren en dus naar de kerk komen. 😊
De voorbereidingen voor de musical zijn ook gestart.



Inloop woensdagochtend. Van 10.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee. Voor meer informatie: *Thea Streef* (06-20957228) of *Jenny van den Berg* (079-3512240).

Gebedsmoment. Er is voorafgaand aan de kerkdienst tussen 09.15 - 09.30 uur in een bovenzaal een kort en intens gebedsmoment vanuit het besef dat GOD hoort!

Wereldlichtjesdag op 8 december. In de Meerbloemhof aan de Buytenparklaan is 's avonds een herdenkingsmoment voor ouders en familieleden die een kind hebben verloren. Meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst kan via wereldlichtjesdagzoetermeer.nl.

Twijfel en geloven gaan vaak hand in hand. Bij mij, bij jou en zeker bij onze tieners.

Op zondag tijdens de tienerdienst is er ruimte om daarover te praten met elkaar onder leiding van onze tienerdienstleiding. De taakgroep jeugd is op zoek naar versterking van dit team. De huidige tienerdienstleiding stopt er niet mee, maar loopt momenteel door diverse omstandigheden een beetje op hun tandvlees. Om te voorkomen dat ze uitvallen willen we nu graag het team groter maken. We zijn dus op zoek naar jou!

- Wat zoeken we?
Je bent geïnteresseerd in andere mensen. Je vindt het leuk om over geloof en andere zingevingsvragen in gesprek te gaan met onze tieners, die beste vragen kunnen stellen. Je bent 1 x twee maanden op zondagochtend beschikbaar.
- Wij bieden 14 superleuke tieners die in wisselende samenstelling aanwezig zijn. Een methode om je bijeenkomst mee voor te bereiden. Plus hulp en advies vanuit de taakgroep jeugd en jongeren.
- Wil je meer weten of je direct aanmelden? *Neem dan contact op met Arianne Lodder (kerkelijkwerker@pwzn.nl) of Annelies Bouwhuis.*

Buurtmaaltijd. Dinsdag 10 december is er weer Buurtmaaltijd. Het is elke maand weer gezellig en het eten is heerlijk. Wil je ook eens langskomen? Je bent van harte welkom. Wel graag even aanmelden via maaltijden@pwzn.nl of telefonisch bij Astrid 06 53599999. Inloop vanaf 17.30 uur, om 18.00 gaan we eten.

Kerstbijeenkomst met lunch op dinsdag 17 december van 11.00-14.30 uur voor onze oudere gemeenteleden in de Ichthuskerk.

Vieren, ontmoeten, samenzang en muziek: de centrale thema's van de kerstbijeenkomst. U bent van harte welkom. Vanaf 11.00 uur is de kerk open en ontvangen wij u met een kopje koffie of thee. Daarna de kerstviering met ds. Erika Dibbets-van der Roest. De viering is van 11.30-12.15 uur eveneens te volgen via de kerkomroep. Ook deze keer is er de kerstlunch. Na de samenzang met kerstliederen, met medewerking van een zanggroep, afgewisseld met gesproken woord, sluiten we gezellig af en beëindigen de bijeenkomst tegen 14.30 uur. Wilt u meer informatie neem dan contact op Marga of Ben Verbeek; t: 06 250 338 82 (Ben) of 06 423 109 26 (Marga) of e: ben.verbeek@gmail.com. Wij zien uit naar uw komst! U kunt zich overigens nog steeds aanmelden *Met vriendelijke groeten, de voorbereidingscommissie*

Liturgie van het alledaagse

We gaan weer verder. Nadat we zijn opgestaan en ons bed hebben opgemaakt staan we stil bij tandenpoetsen. Je zult je afvragen wat dit met liturgie te maken heeft. Dat hoor je donderdag 12 december, aanvang 20.00 uur. Kom je voor het eerst? Laat het even weten dan stuur ik de tekst van het betreffende hoofdstuk even toe. *Arianne Lodder*

Kruispunt Buytenwegh - high tea. Dinsdag 10 december kleden we de inloop aan met een high tea. Je bent welkom tussen 13.00 en 15.00 uur aan de Cesar Franckrode 60.

Johan Roest en Arianne Lodder

Bijbel lezen in 1 jaar. Wil jij ook een keer de hele Bijbel gelezen hebben? Doe dan in het nieuwe jaar mee met de uitdaging om de hele Bijbel in 1 jaar te lezen. Begin januari wil ik een startbijeenkomst houden om tips uit te wisselen en af te spreken hoe we elkaar kunnen motiveren. Hier alvast een tip om te beginnen: bij het Nederlands Bijbelgenootschap is een uitgave verkrijgbaar met de titel 'Bijbel in een jaar – Bijbel in Gewone Taal'. Daarin wordt de lezer geholpen met een verdeling van de bijbel-hoofdstukken over 365 dagen. Deze uitgave zorgt daarmee voor afwisseling en combineert teksten die met elkaar verband houden. Zo kom je dwarsverbanden op het spoor. Dit boek is verkrijgbaar voor € 29,95. Dit is één van de vele mogelijkheden. Doe je mee? Meld je dan aan of informeer bij mij: *Erika Dibbets*, predikant@pwzn.nl, 06-21 97 68 75.

AGENDA			
Datum	Onderwerp	Plaats	Tijd
10 dec.	Overleg pastoresteam	Ichthuskerk	09.00 uur
10 dec.	High tea Kruispunt Buytenwegh	Cesar Franckrode 60	13.00-15.00 uur
10 dec.	Buurtmaaltijd	Ichthuskerk	Vanaf 17.30 uur
10 dec.	Wijkmoderamen	Ichthuskerk	19.30 uur
12 dec.	Liturgie van het alledaagse	Ichthuskerk	20.00 uur

Dienst zondag 15 december 3^e Advent. 10.00 uur: ds. Erika Dibbets-van der Roest

Ontmoetingen in huiskamers. Vanaf januari 2025 is er een schema gemaakt voor ontmoetingen met elkaar bij gemeenteleden thuis. Je hoeft niet in de bepaalde wijk te wonen om deel te nemen aan deze ontmoetingen. Het is wel handig voor de gastheer/gastvrouw om je van tevoren op te geven. Stuur een email aan anjaboersma1958@gmail.com of telefoon 079 3421709. We hopen velen van jullie te ontmoeten!

Seghwaart	Ochtend	Fred en Nelleke Haasnoot	Donderdag 16-1
Oosterheem	Middag	Joop en Jeanette Bakker	Maandag 27-1
Noordhove	Ochtend	Mieke Nennie	Vrijdag 14-2
Buytenwegh	Avond	Jenny van den Berg	Dinsdag 18-2
Stadshart	Middag	Leny Veersma	Dinsdag 4-3
Noordhove	Avond	Grietje en Marius Cusell	Maandag 10-3
De Leyens	Middag	Trudy en Fien Meiresonne	Donderdag 20-3
Buytenwegh	Ochtend	Mary en Erik Jan Renger	Dinsdag 25-3
Seghwaart	Avond	Geertje van Essen	Vrijdag 4-4
Oosterheem	Avond	Annette Doorn	Dinsdag 8-4

Adventsvesper in de Oude Kerk. Woensdagavond 11 december is de tweede Adventsvesper. Dit Avondgebed is een half uur van zingen, bidden en stil zijn. Er volgt nog een derde Vesper, op woensdag 18 december. De viering is thuis te volgen via de beelduitzending; de orde van dienst is te vinden op www.oudekerkgemeente.nl. Van harte welkom.

Geurt van Lagen en Jaap van der Giessen, taakgroep Eredienst

Begin de dag met stilte: christelijke meditatie. Van 10.00 tot uiterlijk 11.00 uur in De Regenboog op 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni. Na een korte toelichting zoeken we de stillerimte op, terwijl er een lied uit Taizé klinkt. We worden stil voor God. We luisteren naar een Bijbeltekst aan de hand van meditatieve vragen. Zoals: Wat raakt je? Wat zie je hierbij? Waarin hoor je de stem van God? Wat zou je tegen God willen zeggen? Daar gaan we niet met elkaar over praten, maar ieder gaat in stilte zijn eigen weg en toch zijn met elkaar verbonden. Aan het eind mag ieder die dat wil delen wat hem of haar raakte. Welkom! Ook als je niet bij een kerk hoort of geen ervaring hiermee hebt. Info en leiding: ds. *Els van der Wolf-Kox*, tel. 06 38636292.

Kerk in Zoetermeer. De link naar het Gemeentenieuws: <https://pgzoetermeer.nl/pdf/Gemeentenieuws-10-2024.pdf>. De redactie zoekt ook meedenkers met de maandelijkse edities: denk er eens over na en bel of mail voor oriëntatie en informatie. Redactie Kerk in Zoetermeer T 079-3 522 519 E redactie@kerkinzoetermeer.nl